

Kort verslag jongerenreis 2023

Mijn naam is Gwen en ik was de begeleider van de jongerengroep waarmee ik iets meer dan een week in het IOP-centrum ben geweest.

Het was een week vol nieuwe ervaringen en avonturen. We hebben scholen bezocht en diverse projecten waar we veel over hebben geleerd; we hebben gewandeld, (voetbal)gespeeld met de kinderen en nog veel meer.



We hebben gezien hoe mooi Tanzania is, hoe prachtig het landschap is, en hoe de cultuur is vervuld van zang en dans en bovenal hebben we de dankbaarheid, vriendelijkheid en positieve instelling van de Tanzaniaanse bevolking ervaren. We voelden ons hier zo welkom!

Aan de andere kant hebben we ook de dagelijkse problemen van Tanzania gezien, zoals armoede, de gevolgen van ziektes en tienerzwangerschappen. Maar zelfs de mensen die het moeilijk hebben, blijven toch positief en dankbaar. Ook wij zelf zijn erg dankbaar voor deze ervaringen en zullen er de rest van ons leven aan terugdenken! Ik hoop dat ik ooit nog eens terugkom in Tanzania, want ik heb mijn hart wel een beetje aan dit land verloren.

Liefs,
Gwen